

LIMBURG ORANGE

WAT MAAKT LIMBURG ORANGE ZO UNIEK !



EXTRA SPECIALS

In memoriam Sjaak Velmans
Huwelijk Erwin + Audrey

Zie www.limburgorange.nl

VOORWOORD

GEORGE VOSSSEN
PRESIDENT

WE DOEN HET GEWOON

Óók in 2021; een jubileum jaar.
We doen het gewoon.
Niet vragenhoe, wie, wat, welke
Ofmisschien, eventueel, wellicht.....

We doen het gewoon. Daar zit muziek in.
Te beginnen met de studiereizen; wie gaat mee !?
Het gaat , zo God belijft, een fantastisch jaar worden.
We doen het gewoon: We blazen de corona van ons af.



Voornemens George 2021:

Oefenen, oefenen, oefenen
en.....Guinness, Guinness, Guinness
en.....Carlsberg, Carlsberg, Carlsberg
en.....nog veel meer



Ierland 2019 St. Patrick's Day, Dublin was aangenaam verrast

Tien jaar Limburg Orange

PAUL SEELEN

Het is - bijna - feest tralala... Limburg Orange bestaat binnenkort tien jaar. Een reden om extra uit te gaan pakken. Ware het niet dat corona in de weg zit. Maar er is gelukkig genoeg om verlangend naar uit te zien. In deze speciale digitale feestkrant die een aantal malen zal verschijnen, blikken we terug op de vele memorabele momenten uit het afgelopen decennium, volgen ons eigen nieuws en werpen een blik in de nabije toekomst.

Om in de eerste editie maar meteen met dat laatste te beginnen. En ook nog met hét absolute hoogtepunt-in spe. De reis naar Kopenhagen die vorig jaar moest worden afgeblazen, staat opnieuw op de agenda. "Als het meezit vertrekken we 26 juli", verklaart George Vossen, oprichter/kapelen reisleider van Limburg Orange. Dat het iets heel mooi wordt, is George wel toevertrouwd. Vers in het geheugen ligt nog de onvergetelijke reis naar Ierland in 2019.

Met bezoekjes aan de Smithwick brouwerij en de Nederlandse ambassade, optredens in tal van pubs en op straat – en nog veel meer.

George is al volop bezig met de organisatie van 'Kopenhagen'. Een handvol 'studiereizen' staan gepland. We laten ons verrassen.

Wat gaat Limburg Orange nog meer doen in 2021?

Uiteraard gaan we als het even kan weer een bezoek brengen aan een gerenommeerde brouwerij. En – niet te vergeten – Oranje Stippen en Medals of Honour uitreiken aan al dan niet notabelen. Stuur vooral de namen in van kandidaten die er voor in aanmerking zouden kunnen komen.

Limburg Orange bestaat op dit moment uit zo'n vijentwintig muzikanten uit alle uithoeken van de provincie. Om op sterkte te blijven organiseren we ook in 2021 weer een Auditie Tour met ene speciale touringcar.

Corona of geen corona, Limburg Orange zal de Limburgse cultuur komend jaar en ook daarna nog tot in lengte van jaren blijven uitdragen binnen en buiten onze provinciegrenzen – met een knipoog naar Oranje. Proficiat en veel lees- en kijkplezier toegewenst met deze en de volgende Jubileumkranten!

BART FAASSEN
2021 JUBILEUM 10 JAAR
PAGINA 2

RAYMOND PEETERS
RARE TIJDEN
PAGINA 3

PETER STESKENS ERE-LID
LLL
PAGINA 4

2021 Jubileum 10 jaar

BART FAASSEN

Limburg Orange

Uit liefde voor muziek, en dan met name de blaasmuziek, geboren. Er moesten muzikanten uit geheel Limburg aan mee doen. Op pad met George, en ja de blaasmuziek liefhebbers meldden zich uit de gehele provincie. Besloten werd twee keer per maand te gaan repeteren en ja, ze kwamen uit de hele provincie, Zuid, Noord en Midden. We hadden lol aan de muziek, lol aan het samenzijn, lol aan de uitstapjes, lol aan de optredens en zeker ook met mekaar. Respect voor de muzikanten die vanuit de hele provincie twee keer per maand kwamen om weer nieuwe nummers in te studeren.

Dat kan alleen maar als je er echt plezier aan hebt. Ja, er vielen er wel eens af, niet omdat ze het niet leuk vonden, maar ieder had zo zijn eigen leven en drukte met gezin en werk. Toch, als er weer een keer wat was, dan waren ze er weer en maakten we samen een mooie pot muziek waarvan iedereen genoot, de toehoorders, publiek zal ik maar zeggen, maar zeker ook wijzelf, we genoten. Op veel plaatsen zijn we inmiddels geweest maar Ierland had een speciale plek in George's hart.

Ik herinner me nog de eerste keer we samen naar Ierland gingen. George wilde zijn personeel verrassen met een reis naar... Ierland. Mij had hij meegevraagd op zijn studiereis. Hij was verkocht aan dat volk. Ze waren open, blij, direct en..... ze hielden van muziek. Na die eerste keer zijn we er samen nog vaak geweest, de laatste paar keer met Limburg Orange. Iedereen snapt waarom we DAAR moeten zijn.

We spelen inmiddels heel wat Ierse nummers, alleen is het als je daar bent een hele klus om te bedenken waar je wat wel, of niet kunt spelen. Muziek heeft daar een betekenis, het zijn niet alleen maar noten.

De ene melodie staat voor de republiek, de andere voor het hele Eiland, een derde alleen voor de Noord-Ieren. Sommige liedjes worden alleen bij sport gespeeld, anderen bij speciale gelegenheden. Ik zal jullie zeggen, dat je heel goed na moet denken, voordat je ergens gewoon maar een leuk deuntje gaat spelen. Iedereen die al een aantal keren mee is geweest weet dat.

Dat we nu in dit jaar niet erop uit kunnen, doet iedereen wel wat pijn, het reizen zit, net als de muziek, namelijk in het DNA van Limburg Orange. Net als creativiteit. Het is George wel gelukt dit jaar, waar veel muziekgezelschappen thuis zaten en niet repeteerden, een goede uitweg te vinden zodat we in de sporthal in Tegelen toch met elkaar muziek konden maken. Dat is door de huidige lockdown helaas weer even van de baan. We kunnen met z'n allen niet wachten om weer samen muziek te maken, om weer samen te reizen en plezier te hebben.



Vlak bij Covent Garden. "Hey Jude" in bar Belushi. Londen in tranen, kippevelmomenten



ENGELAND was nog open. Spelen op de nachtboot. De purser greep snel in. Het was net de Titanic. Iedereen sliep

2020 Veel gebeurd

IVO NIESSEN
DÜSSELDORF

"Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het afgelopen jaar is er niet veel gebeurd. Ik weet het even niet meer wil ik bijna zeggen....."

Toch is er heel veel gebeurd. Helaas nagenoeg niets dat betrekking heeft op het uitdragen van de Limburgse cultuur binnen en over de provincie- en landgrenzen met zoals George zegt "een knipoog naar alles wat Oranje en inmiddels ook Iers is".

Nee, COVID-19 kwam op een zeer agressieve wijze direct na de Vasteloavond om het hoekje kijken. Lockdown 1 volgde voor ons in Duesseldorf. De zogenaamde "intelligente" lockdown in Nederland. We weten allemaal waar wij nu staan eind december 2020. Een Europa dat nagenoeg geheel op slot zit. De gevolgen voor ons sociale leven zijn enorm geweest en blijven dit voorlopig ook.

Geen gezelligheid van de mensen binnen Limburg Orange om mij heen, niet samen muziek maken, samen een of meerdere pilsjes drinken of platweg gewoon lekker op z'n tijd helemaal doorzakken! Ook het zogenaamd "leven naar" een uitstapje of lang weekend met Limburg Orange was niet aan de orde. In Duesseldorf zegt men "Vorfrende is die schoenste Freude" die es gibt! En dat klopt ook in mijn ogen.

Er gebeurde nog iets onverwachts! In juli verliezen wij Sjaak, Guido's tuba maatje. Ook voor mij was Sjaak een speciale persoon binnen Limburg Orange. Na mijn verhuizing vanuit Maastricht naar Venlo in 2012 had ik ook vanuit de Joeks-Jagers en Joekskapel Me Dunk veel contact had met Sjaak. Ook hielp hij mij regelmatig aan partijen voor mijn eigen joekskapel. Ik herinner mij nog de laatste partij die ik van Sjaak heb gekregen, "Griechischer Wein".

Bovenstaande harde feiten in het leven wijzen mij er weer op hoe belangrijk het muziek maken is met Limburg Orange. Een TOFFE groep mensen waar verschillen in leeftijden en overige verschillen tussen mensen geheel vervagen. Je brengt jezelf mee en de rest is onbelangrijk!

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en hoop dat wij in 2021 er een mooi muzikaal van mogen maken! Vanzelfsprekend met z'n allen in goede gezondheid.

Muzikale groet Ivo"

Rare tijden

RAYMOND PEETERS - BEERMEESTER

Rare tijden zijn het voor deze biermeester. Waar ik vooral me het leven zwaar maak met het zorgen voor een natje en een droogje, zit op dit moment ook deze biermeester zonder werk. En het ligt natuurlijk echt niet aan jullie. Ook niet aan de brouwerijen of aan de restaurants. Het ligt aan een virus waar we de omvang nog amper van kennen. En wat doen we eraan.....weinig. Dus maar afwachten.

Een virus verspreiden ???!! Daar zijn de leden van Limburg Orange nou eens verrekte goed in. En we hebben het nu niet meer over die enge ziekte, maar over een eigen gekweekte ziekte. Je kunt het omschrijven als de oranje koorts, het limburg virus of het Ierland delirium.

En dat mist deze biermeester waarschijnlijk het meest. Niet zo het bier regelen of een gezellig restaurant, maar de gezelligheid van de groep. Maar laten we niet bij de pakken neer gaan zitten. Want als wij als Limburg Orange ergens goed in zijn is onze cultuur over te brengen op heel veel andere. Met muziek genees je namelijk elke ziekte of koorts. En hoe doen wij dat??Wij maken muziek, drinken op zijn tijd een heerlijk biertje (of cola), eten wat en proeven wat van de cultuur waar we op dat moment zijn. Dit hebben we al op vele plaatsen bewezen. Limburg Orange is de beste verspreider maar tevens het beste medicijn voor al deze problemen. Maar nu zitten we dan toch even stil. Geen muziek, geen lekker drankje en vooral geen GEZELLIGHEID.

Laten we het nog even afwachten en wachten op het vaccin. Want dat gaat ons redden. En dan.....

Kunnen we weer de koorts verspreiden en wederom genezen met onze muziek. Want weinig kappellen kunnen zich zo goed aanpassen aan de cultuur die op de bestemming geldt. Reisje Ierland is Ierlands call, reisje Trier met das Lied de Deutschen, reisje Friesland met de alden friezen.

Dames en heren, nog ff geduld. En dan mogen we weer, ervaringen opdoen, genieten van al dat lekkers, mooie muziek laten horen, maar vooral zorgen voor GEZELLIGHEID.



WK wielrennen Valkenburg. Hier dopingcontrole: zie sousafoon

Bier

RAYMOND PEETERS

Bier, een van de belangrijkste ingrediënten voor een goede kapel. Maar welke rol heeft dat gerstenat nu met Limburg Orange precies te maken. Nou daar zijn de geleerde het echt wel over eens. Want reizen en bier is voor Limburg Orange een samenhangende zaak. Hoe krijg je namelijk een complete kapel aan de Guinness. Nou je plant een reis naar Ierland. En wil je een reisje plannen naar een Limburgse brouwerij, dan leer je de complete kapel Brand drinken. En een medaille uitreiken aan de president van een duitse brouwerij. Je maakt een reisje naar Trier. En in de bus zorg je natuurlijk voor een brouwsel uit de buurt. Zo kom je dan bij Bitburger. En bezoek je een interland in Gelsenkirchen drink je natuurlijk de gehele dag Veltins. En dan te bedenken dat we ooit begonnen zijn met Bavaria. Een Limburgse kapel drinkt bier uit Brabant. Dat werd daarom al snel Warsteiner. En van de eerder genoemde bieren zijn we dan nu aanbeland bij het volgende bier. Carlsberg is een Deens biertje. Een heerlijk lichtkleurig pilsje.

Kerstgedicht

GUIDO - MAASTRICHT

Limburg Orange had een volle agenda dit jaar.
Helaas was al snel de COVID-19-pandemie daarmee klaar.
Enige houvast van het nu eindigende jaar waren de leuke repetities en de aanstaande nieuwe pub.
Dat is dus alvast een goede doorstart voor onze club.
Wat 2021 ons hopelijk gaat brengen is leuke repetities, optredens en gezelligheid...
Limburg, Nederland, Europa en de rest van de wereld is ons ècht nog lang niet kwijt.
Alvast voor 2021 vanuit Maastricht...
dit enigszins korte gedicht...
Blief gezònd en hawt pin!
Wat 2021 betròf: Veer hòbbe zin d'r in!
Laot uuch vaccineren!
Daan kinne veer weer speule en flanere.
Vaan Mestreech tot Mook.
In eeder Limburgs look...
Mot Limburg Orange muzikaal en amicaal...
Ziech laote hure, al is ut neet rechstreeks meh digitaal.
Tot gauw kammerade, speulmakers, meziekmakers, in 'n pandemie-vrij bestoon...
Laote v'r d'r in 2021 èch weer veur goon.

Kòmpleminte oet Mestreech.
Vaan 's-Mörgesvreug tot aon ut Stareleech...
Beleve veer meziek in eus hart...
En wachte mèt smart...
Op ut ind vaan deez pandemie
Daan kinne veer, nondepie...
D'r weer veur goon...
En zal Limburg Orange nog hiel get jaore d'r veur uszelf èn gans
Limburg stoon.



John v. Buggenum



Orange Medal of Honor

LLL (Leef Limburg-Orange Leden)

PETER STESKENS – ECHT

ERE-LID

Hoewel ich al ein hieale tied neet miea rippetiesies of activiteite bezoch höb, bön ich waal nog altied betrokke bie uch/os club. Van de eine kantj omdet George zoa gewieks woor om mich bie mien afschied ere-lid te maake, angerzijds auch omdet ich deep van benne gein afschied ken numme van de sjpass en unieke momente die ich (en geer waarschienlik auch) beleaf en beleaf höb dankzij Limburg Orange. Wie dek ich mich höb aafgevraag wie George, saame mit zien direkte hulpsinterklaowe, toch weer alles veardig krig...

Ich woor vanaaf ut prille begin bie Limburg Orange; stong op de boat bie Barthlehiem, beleafde ein wilj nach in Leeuwarden, vloog noa London, wanjelde door de berg van Andorra en haw sjpass in Amsterdam en Praag. Euveral meziek, beer en plezeer.

Sommige momente vergit se noajt miea; Ome Sjaak (dea weer dit joar verloare höbbe, waat eine prach kearul!) misde de bös op weag heivus, wodoor os reis nog ein oer langer doerde.

Vrunjsjappe door de hieal provincie Limburg.

Mer ein van de sjonste vonj ich de Pub in London, soaves laat. Weer hauwe ein lange en vermeunjende daag Olympische Spelen in London achter de rök. Sjlaavedrieerie wie allein George det kent; sjpee, sjpee, sjpee.

De bös brach os trök noa os hotel; effe opfrische, get eate en weam te meug woor, moogde noa de kamer. En de die hards koste nog mit noa de Pub. Natuurlik mit instrumente, zag George.

Noa det weer ein pleatske hawwe gevonje in de Pub, komme de Engelsche pinte zonger sjoem osse kantj op. Het dee mich good, hea sjmaakde steeds beater. De lupkes herstelde weer en de ammusjuur kom trök: tied om ein stökske meziek te maake!

Helaas dach de pud-leiding doa anges euver; benne moogde neet gesjpeeld weare. "Gank mer boete tröäte" zagte se in ut Engelsch teage os. Weer ginge nao boete en klomme om steul, benk en taofels. Of ut ech zoa geweldig heaf geklonke weit ich neet mer benne de korste kieare stong alle volk om os hear. De pub woor leag, alles stong boete!

Det vonj de pub-leiding auch weer neet good; weer mooste stjoppe. Mer die koste George en Limburg Orange nog neet. Zie hauwwe toch gezag det weer boete mooste sjpele?!

Waat volgde woor ein kippevel moment; veur mien geveul höbbe weer 20 minuute lank Hey Jude gesjpeeld. Alles zong mit, dea mit, en saame genoote weer van dit stökske verbroedering.

Dees verbroedering wil ich euch noe allemaol wunsje veur de Kersdaag, en veur de tied dea nog kump. Ut zal nog waal effe doere veur weer saame sjpass en meziek kenne maake. Haw pin, hauwt mood en weit det der beater tieje komme. En es die der zeen hoap ich weer saame te geneete.

Fijne Kerstdagen, Peter, Sjuuf en trots Ere-lid



Serenade op feest George, 65 jaar



Dé Oranje generaal Winfried Litjens uit echt † 24 juli 2016 (58 jaar)

Volgende uitgave

Verschijnt in januari.

- Programma 2021 (voorlopig)
- Jubileum artikelen
- Auditietour – 2
- Warsteiner brouwerij bezoeken
- Amstel Gold Race
- Oranje stip 2020 én 2021
- Kopenhagen

Colofon

Hoofdredacteur George Vossen
 Meer info www.limburgorange.nl
 Contact george.vossen@vossen.nl
 Vormgeving Chrystal Communications

Abonnement Gratis, effe mailtje sturen
 Oplage Poeh



De vierdaagse-cie 2015 Kristel en Frank



Venloop 2012



Venloop 2012



Ierland 2019



Oranje pub in aanbouw 2010



Tweede repetitie dinsdag 13 september 2011