

LIMBURG ORANGE



HET GEHEIM VAN GEMEENTEHUIS VALKENBURG



Burgemeester Daan Prevoo en burgemeester Jan van Zanen (Den Haag)

Prevoo krijgt ‘hoogste Limburgse onderscheiding’

PAUL SEELEN

Twee jaar op rij gooide corona roet in het eten. Nu de beperkingen eindelijk opgeheven zijn, werd het hoog tijd de ‘Oranje Stip’, ‘Limburgs hoogste onderscheiding’, weer eens uit te reiken. Maar aan wie?

George Vossen, president van Limburg Orange en geestelijk vader van de *Oranje Stip*, pijnigde zich wekenlang het hoofd. Tot het kwartje eindelijk viel. Daan Prevoo, burgemeester van Valkenburg, was dé gespogen kandidaat. Omdat hij Valkenburg afgelopen zomer voorbeeldig door de watersnoodramp geloodst had, maar vooral ook omdat hij daarna toeristen opgeroepen had toch vooral naar zijn gemeente te komen, zodat Valkenburg opnieuw kon

worden opgebouwd.

Het kwartje viel vrij laat, om precies te zijn: pas afgelopen vrijdag, maar Georges credo is dan ook niet voor niets: ‘de beste ideeën komen op het laatst’. De keuze voor Prevoo kwam goed uit, want juist het weekend van Palmzaterdag werd de Amstel Gold race gereden en zou de kapel traditiegetrouw aan de voet van de Cauberg spelen.

Zonder langer te talmen belde George naar het gemeentehuis van Valkenburg. Toen hij vertelde dat de burgemeester de hoogste Limburgse onderscheiding te beurt zou gaan vallen, ontstond er lichte paniek aan de andere kant van de lijn; vooral omdat Prevoo uithuizig was en diens secretaresse al aan het weekeinde begonnen. De ambtelijke molens draaiden echter – wonder boven wonder – opmerkelijk snel. In

Wie bent u?

Vóór het jongste optreden bij de Amstel Gold Race ging George Vossen zoals te doen gebruikelijk op ‘studiereis’ oftewel vrij vertaald: poolshoogte nemen in Valkenburg. Laat hem nu net Daan Prevoo, beoogd Oranje-Stip-kandidaat, tegen het lijf lopen. George, niet bepaald op zijn mondje gevallen, sprak de burgemeester aan. Er ontspoon zich een geanimeerd gesprek. In Limburgs dialect. Tot Prevoo vroeg: “Maar, ken ik u?” “Nog niet”, antwoordde George met twinkelende ogen, “maar dat gaat spoedig veranderen.” Een dag later wist Prevoo wat voor vlees hij in de Kuip had.

een mum was alles in kannen en kruiken. Zondagmiddag om 12.00 uur werd George met zijn kapel verwacht.

Lees verder op pagina 4

IN DIT NUMMER

PAGINA 2
PAUL SCHOUWENBERG - VENLO

PAGINA 3
GUIDO HERBEN - MAASTRICHT

PAGINA 6
GO POLEN ?!

“Hét hart van de kapel”



Gastspeler Paul

PAUL SCHOUWENBERG EN JESSICA STEEGH

Er werd ons gevraagd iets te schrijven over hoe wij de dag van de Amstel Goldrace hadden ervaren.

Door het uitvallen van Marion helaas geveld door corona werd mij door Erwin gevraagd om die dag de dikke trom te slaan.

Nu dit voor mij het eerst optreden was buiten de repetitie bij ETW (joekskapel Eine Te Weinig) was het wel spannend doe ik wel aan hun verwachtingen?

Op zondagmorgen vroeg uit de veren en van Venlo naar Tegelen naar de Orange Pub.

Daar aangekomen werden we verwelkomt door verschillende leden die al aan het ontbijt zaten, het voelde voor ons al als een warm bad. We konden meteen mee eten 'sjepek met eier' stond op het menu.

Na het opruimen gingen we met een groepje naar het Tegelen-Centraal-Station om met de trein richting Valkenburg te gaan waar we nog meer leden zouden treffen.

We moeten rennen vliegen en weer doorgaan OPZIJ OPZIJ OPZIJ.... Anders misten we de overstap in Roermond.

In Valkenburg werden we begroet door de andere leden die op eigen gelegenheden er naar toe waren gegaan.

Het eerste pilsje, koffie of cola werd genuttigd

bij het oudste station van jawel heel Nederland met uitbater Dominique, deze werd nog even in de bloemetjes gezet (lees De Orange Medal of Honor).

Op naar het volgende zeer belangrijke optreden namelijk de burgemeester van Valkenburg verrassen...

De heer Daan Prevoe was aangenaam verrast dat Limburg Orange in zijn achtertuin van het gemeentehuis stond te spelen.

Na veel bla bla bla kreeg hij van een ras echte Friezin namelijk niemand minder dan onze eigen Annemarie de Orange Stip opgespeld.

Daan verzekerde ons dat als we volgend jaar terug komen hij met zijn saxofoon mee zou spelen met het Limburgs volkslied.

Nou terugkomen zullen we zeker werd al gefluisterd.

Op naar jawel de voet van de Cauberg daar zullen we spelen bij De Blokbreker met de uitbaters Nicole en Erik.

Daar was het gezellig druk en begonnen we met het eerste echte optreden en dan word het spannend voor mij ken ik de muziek sla ik wel goed genoeg en hard genoeg.

Na het eerste optreden werd er hier en daar wat veranderd (lees we moesten hoger op een muurtje en banken staan)

Dat werkte perfect iedereen kon nu van onze geweldige muziek genieten.

Na een aantal drankjes en broodje kroket/frikandel te hebben genuttigd zijn we onder muziekstuk Aida de binnenstad ingetrokken om hier ook nog wat van ons te laten horen.

De mensen waren erg enthousiast over ons optreden

Aber spelen macht hongerig (red. hongerig) dus ging het gezelschap achter BEER MEISTER Raymond aan want die had iets geregeld.

Friet met schnitzel en zoervleis (red. zuurvlees) en salade en drank natuurlijk haha.

Om het personeel te bedanken werd er natuurlijk een serenade gespeeld.

Het einde van een zeer gezellige dag kwam inzicht toen we met de trein richting Tegelen gingen.

De kapel zou de kapel niet zijn als er niet gespeeld zou worden in de trein, stilte coupe NOOIT van gehoord..

In Tegelen hebben we nog afscheid genomen van iedereen en gezegd dat het een hele gezellige dag was.

Thuis aangekomen werden we blij onthaald door onze 2 honden.

Terug denkend aan de dag zeggen we Limburg Orange is een mooie gezellige club die af en toe strak is georganiseerd: want soms geldt dat op tijd ook echt op tijd is.

Jonges en maedjes (red. meisjes) bedankt veur eine sjoene daag (red. een waanzinnige dag).

P.s.

Ik heb nog geen klachten gehad over mijn deelname wel opbeurende kritiek waar ik iets aan had.

Lieve Groetjes

Paul Schouwenberg en Jessica Steegh.

Valkenburg is gewoon genieten



De gasten bij de Blokbreker konden genieten

GUIDO HERBEN - MAASTRICHT

Vanuit Maastricht was het een fijn kort autoritje. Rond 11:30 u. was ik al bij de Stationnerie gearriveerd na mijn auto geparkeerd te hebben op de P&R parkeerplaatsen naast Station Valkenburg aan de Geul.

Gerard uit St. Odiliënberg arriveerde even later te voet. Hij had zijn auto aan de andere kant van het spoor gratis weggezet en bood mij meteen even iets te drinken aan (dankjewel nog Gerard!). Ivo (uit Düsseldorf) was de derde die arriveerde. Ook hij had z'n auto op de P&R gezet. Rond 11:55 u. was de groep compleet.... De rest was met de Arriva-trein gearriveerd.

Meteen na completering van de groep zijn we de burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, gaan onderscheiden met onze speciale Oranje Stip. In het bijzijn van o.a. zijn collega-burgemeester Van Zanen uit Den Haag heeft Annamarie (red. rasechte Friezin) hem ons versiersel opgespeld. Na een paar mooie nummertjes muziek belofde Daan Prevoo ons volgend jaar met zijn Tenorsax te vergezellen. Die afspraak staat.

Terug bij de Stationnerie hebben we daar eentje gedronken en een stukje door Daan Prevoo gesponsorde vlaai gegeten.

Al met al een leuk begin van de dag.

Daarna de wandeltocht naar de Cauberg.

Daar aangekomen hebben we ons gestationeerd op de voor ons bekende en vertrouwde plek naast De Blokbreker (bij de ingang van de Gemeente grotten).



Goede start eier + spek

Na met flinke tussenpozen (de plaatselijke DJ gaf ons helaas of gelukkig (kies maar) weinig ruimte) enkele nummers ten beste te hebben gegeven was het na de finish tijd om de binnenstad onveilig te maken.

Door de Grendelpoort heen direct bij "t Jachthoes" aangekomen hebben we daar een flink stuk meer kunnen en mogen spelen.

"Zuutjes Aan" en "Lang zal ze leven" ging voor iedereen uit het blote hoofd.

Die nummers kende zowat iedereen.

Toen de klok zo rond 18:15 u. tikte zijn Jan (red. Meerlo) en Frans (red. Panningen) vertrokken

richting trein.

Kort daarop volgde ik, goed gehumeurd na een mooie dag muziek en plezier met ons kluppie, de tocht richting station om daar mijn auto op te pikken en huiswaarts te keren.

Een goed begin voor de herstart van onze Limburgse cultuuruitingen.

Groetjes,

Guido "Tubamaatje Spriety" Herben
Maastricht/Mestreech.



Tulpen uit Valkenburg

Onderscheiding Daan Prevoo (vervolg)

Hij moest zich melden aan de achterkant van het gemeentehuis, bij de werkkamer van de burgemeester, die, zo werd hem bezworen, van niets zou weten.



Op weg naar de burgemeester

Zonder langer te talmen belde George naar het gemeentehuis van Valkenburg. Toen hij vertelde dat de burgemeester de hoogste Limburgse onderscheiding te beurt zou gaan vallen, ontstond er lichte paniek aan de andere kant van de lijn; vooral omdat Prevoo uithuizig was en diens secretaresse al aan het weekeinde begonnen. De ambtelijke molens draaiden echter – wonder boven wonder – opmerkelijk snel. In een mum was alles in kannen en kruiken. Zondagmiddag om 12.00 uur werd George met zijn kapel verwacht. Hij moest zich melden aan de achterkant van het gemeentehuis, bij de werkkamer van de burgemeester, die, zo werd hem bezworen, van niets zou weten.



Ook depute Madeleine van Toorenborg genoot

Exact op het afgesproken tijdstip positioneerden de leden van Limburg Orange zich in een halve cirkel voor het raam van Prevoo's werkkamer en zetten het Limburgs Volkslied in. De verraste burgemeester en zijn hoge gasten, onder wie collega Van Zanen van Den Haag, kwamen naar buiten en zongen – de Limburgse met de hand op het hart - uit volle borst mee. Een beduusde Prevoo kreeg aansluitend de *Oranje Stip* opgespeld door het enige 'buitenlandse' lid van de kapel: de Friezin Annamarië Prins. Daarna sprak president George de laureaat plechtig toe. Vervolgens was het de beurt aan Prevoo zelf. De burgemeester bedankte uitgebreid voor de hem betoonde eer en beloofde de onderscheiding met trots te zullen dragen. En passant verklapte hij zelf ook muzikant, saxofonist, te zijn en bij gelegenheid graag eens met de kapel mee te spelen. George kennende, komt die gelegenheid er zeker.

Goedgemutst begaf de kapel zich vervolgens naar het centrum van het dorp voor haar eerste concert in twee jaar. Het was in alle opzichten een zéér geslaagde dag.

PS:

In het weekeinde van de Amstel Gold Race werd nog een tweede Limburg Orange - onderscheiding uitgereikt: de *Orange Medal of Honor*. Deze was voor Dominique Tummers, elf jaar uitbater van de Stationsrestaurant in Valkenburg, waar de leden van Limburg Orange zich voor hun optreden bij de wielercours plegen te verzamelen.

Wie Prevoo zoal voorgingen...

Robert ten Brink	Hai Berden
Sef Vergoossen	Thijs Brand
Harrie Pouwels	Beppie Kraft
Big Bennie	Adriaan palm



Wie is jaloers!



Gespeeld werd, Daan gaan de lempkus aan



Niet alleen Beer-Boss



Trompettensektie vandaag



Laatste hand aan de onderscheiding



De Cauberg af



Relaxe afterdiner

Lid worden van Limburg Orange ?

Dat kan.
Je maakt wat mee. Ben je lid van een zaate hermenie of joekskapel.
Dat is mooi mee genomen. Bovendien wordt dat lidmaatschap gerespecteerd boven de optredens met Limburg Orange. Tijdens de Carnaval zijn er bijvoorbeeld géén activiteiten.

Colofon

Uitgave
Meer info
Contact
Vormgeving & ideeën

Limburg Orange
info@limburgorange.nl
06-51355235
Chrystal Communications

GO POLEN Dat was hét plan voor 2022

GO POLEN.....?!
Met eigen trein en 240 personen.

Op 14 januari 2022 kregen de leden van Limburg Orange te horen dat de beslissing was genomen: GO POLEN. Dat wil zeggen dat we 4 dagen lang Polen onveilig zouden gaan maken met Limburg Orange. Dat allemaal rond de wedstrijd Polen-Nederland op 22 September.

Kontakten werden gelegd, afspraken gemaakt, de KNVB geïnformeerd en véél meer. Er moeten 240 entreekaarten komen voor de wedstrijd. De Poolse bond geïnformeerd en contacten gelegd met de verantwoordelijke personen. De organisatie-molen liep op volle kracht. De eerste studiereizen waren gepland.

De eigen trein werd definitief vastgelegd op 14 februari, liefst 9 wagons, waaronder de grootste discowagon en 2 eetwagons. We zouden naar de Polen reizen

Corona zou tegen september nu toch echt wel voorbij zijn of mee te leven.

Op 24 februari valt Rusland Oekraïne binnen; oorlog in Europa.

Op 9 maart sturen we mail naar directie Charterzug:

Betrifft: Charterzug Warschau 21. bis 24.09.22
Sehr geehrter Herr Hesse,

Was jetzt in Polen und Ukraine geschieht ist natürlich grausam.

Selbstverständlich muss ich deswegen die ganze Reise ,on hold' setzen.

Wir bleiben die ganze Situation sorgfältig folgen, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Sobald ich denke dass es einigermaßen verantwortet sein könnte, oder eine Alternative gefunden ist, werde ich Sie berichten.

En dan direct antwoord.....

Guten Tag Herr Vossen, ich sehe es so wie Sie und hätte Sie auch demnächst angerufen. Unser polnischer Partner organisiert derzeit Sonderzüge mit Flüchtlingen und ist 24 Stunden im Dienst. Daher hat auch er gebeten, die finale Regelung des Grenzübergangs verschieben zu können. Insofern ruht auch von unserer Seite momentan alles. – Alles Gute für Sie und viele Grüße

De organisatie zit nog in een spagaat. Alles maar dan ook alles zal afhangen van de oorlog in Oekraïne. In Polen

Ofschoon vorige maand een interland werd gespeeld in Polen. Het stadion was volledig uitverkocht.

De reis van Limburg Orange gaat in elk geval door alleen is de vraag waarheen en op welke

manier.

Alle leden en belangstellenden hebben vrij gevraagd en gespaard.



Lid worden: pils staat klaar

Donderdag t/m zaterdag 21,22,23,24
September.

Orange Medal of Honor voor Dominique Tummers



Een trotse Dominique

Orange Medal of Honor Voor Dominique Tummers; óók 11 jaar.

Voor de Amstel Gold Race werd door Limburg Orange de Stationaire, de stationsrestaurant bezocht.

Deze keer met een bijzondere reden. Dominique was jarig; 11 jaar uitbater van het mooiste en oudste station van Nederland. Laat nu Limburg Orange dit jaar ook 11 jaar bestaan. Dat is reden voor een feestje. Voor Limburg Orange een reden de sympathieke uitbater Dominique te verrassen met een onderscheiding: De Orange Medal of Honor'.

Dominique, telg van de bekende familie Tummers en tot voor kort eigenaar van Hotel Tummers was aangenaam verrast. Het Limburgs volkslied klonk en met de hand op het hart genoot Dominique zichtbaar.



Het oudste nog bestaande station van Nederland, Valkenburg